

**Welkom in deze  
Johannes de Heer dienst**

**Voorganger: Ds. Stam  
Organist: Jan Kramer**

**Thema: "Ik ben niet bang"**

**Welkom &  
Mededelingen**

Zingen: Gezang 178: 7

Ruwe stormen mogen  
woeden,  
alles om mij heen zij nacht,  
God, mijn God zal mij  
behoeden,  
God houdt voor mijn heil de  
wacht.

Moet ik lang zijn hulp  
verbeiden,  
zijne liefde blijft mij leiden:  
door een nacht, hoe zwart,  
hoe dicht,  
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

**Stil Gebed  
Votum en Groet**



Zingen: lied 126 JDH 1,2 en 3

1. Als ik Hem maar kenne,  
Hem de mijne weet,  
als mijn hart zich Hem  
gewenne,  
nimmermeer zijn trouw  
vergeet,

vrees ik niet voor lijden,  
voel slechts deemoed, liefde  
en verblijden.

2. Alles laat ik varen,  
waar Hij mij behoort.  
Als een pelgrim door gevaren  
trek ik met mijn Heiland voort.  
Nu gaan al mijn wensen  
boven 't licht en bont gewoel  
der mensen.

3. Waar ik Hem mag leven,  
is mijn vaderland.  
Elke gave, mij gegeven,  
valt als erfdeel in mijn hand.  
Broeders, lang verloren,  
vind ik in zijn jongeren  
herboren.

## **Geloofsbelijdenis**



**Ik Geloof.**

Zingen: lied 98 JdH

1. Ik bouw op U mijn Schild en  
mijn Verlosser.  
Niet eenzaam ga ik op de  
vijand aan.

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw  
bescherming.  
Ik bouw op U en ga in Uwe  
Naam.  
Ik bouw op U en ga in Uwe  
Naam.

2. Gelovend ga ik, eigen  
zwakheid voelend  
en telkens meer moet ik Uw  
kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van  
overwinning,  
Ik bouw op U en ga in Uwe  
naam.  
Ik bouw op U en ga in Uwe  
naam.

3. Ik bouw op U, mijn Schild en  
mijn Verlosser,  
Gij voert de strijd, de huld' is U  
gewijd.

In 't laatste uur zal 'k  
zegevierend ingaan  
In rust met U, die mij hebt  
voortgeleid.  
In rust met U, die mij hebt  
voortgeleid.



**Gebed**

**Schriftlezing:**

**Genesis 3: 1 t/m 10**

**1 Johannes 4: 17,18**



1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 2 En de vrouw zei tegen de slang:

Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 4 Toen zei de slang tegen de vrouw:

U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. 6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog,

ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. 7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren.

Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. 8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich

voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. 9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

1 Johannes 4: 17,18

17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Zingen: lied 53: 1,2, 3 en 5

1. Ga niet alleen door 't leven,  
Die last is u te zwaar.  
Laat Eén u sterkte geven,  
Ga tot uw Middelaar!  
Daar is zoveel te klagen,  
Daar is zoveel geweest,

En zoveel leed te dragen.  
Ga niet alleen!  
En zoveel leed te dragen.  
Ga niet alleen!

2. Ga niet alleen, uw Koning  
wil komen in uw hart.  
Ach geef het Hem ter woning,  
Hoe stilt Hij dan uw smart!  
Wie kan er tranen drogen.  
Als Jezus? Immers geen!

Richt dan de treurend' ogen  
Naar Jezus heen!  
Richt dan de treurend' ogen  
Naar Jezus heen!

3. O armen, droeven, blinden,  
De hoofden opgericht!  
Laat u door Jezus vinden,  
Zijn last is zacht en licht.  
Daar is zoveel te dragen,  
Daar is zoveel geweest;

Ach, wilt dan niet vertragen!  
Naar Jezus heen!  
Ach, wilt dan niet vertragen!  
Naar Jezus heen!

5. Welzalig, die 't ervaren,  
Dat Hij hun alles is;  
Dan kennen z' in gevaren  
Bezorgdheid noch gemis.  
Hij draagt dan in Zijn armen,  
Door alle nood hen heen

Wie steunt op Zijn ontfermen,  
Is nooit alleen!  
Wie steunt op Zijn ontfermen,  
Is nooit alleen!

Zingen: Ik zal er zijn (Sela)  
Als je eenzaam bent of in het  
duister  
denk dan aan Mij en roep  
Mijn naam  
Als geen mens je kent en  
niemand luistert  
zelfs als je fluistert zal Ik je stem  
verstaan

Als een vriend wil Ik je dragen  
alle dagen, Ik zal er zijn.  
Als een ster in donk're nachten  
zal Ik wachten, Ik zal er zijn.

Wees niet bang voor de stilte  
om je heen  
Weet niet bang, Ik laat je niet  
alleen  
Als een vriend wil Ik je dragen  
alle dagen, Ik zal er zijn

Drukt de hele wereld op je  
schouders  
en spoken zorgen door je  
hoofd  
Er is niemand die je kunt  
vertrouwen,  
die van je houdt en die echt in  
jou gelooft

Als een vriend wil Ik je dragen  
alle dagen, Ik zal er zijn.  
Als een ster in donk're nachten  
zal Ik wachten, Ik zal er zijn.

Wees niet bang voor de stilte  
om je heen  
Weet niet bang, Ik laat je niet  
alleen

Als een vriend wil Ik je dragen  
alle dagen, Ik zal er zijn.  
Als een ster in donk're nachten  
zal Ik wachten, Ik zal er zijn.

Alle dagen  
Ik zal er zijn

**Verkondiging:**

***“Ik ben niet bang”***

Zingen: lied 5 JdH: 1, 2, 3

1. Al de weg leidt mij mijn  
Heiland wat verlangt mijn ziel  
dan meer Zou ik immer aan  
Hem twijf'len die mij voortleidt  
keer op keer Zoete troost en  
zaal'ge vrede heb ik steeds op  
Zijn bevel

'k Weet wat hier mij overkome  
Hij maakt alle dingen wel  
'k Weet wat hier mij overkome  
Hij maakt alle dingen wel

2. Al de weg leidt mij mijn  
Heiland  
troost geeft Hij tot in de dood  
Als ik zwak ben in beproeving  
sterkt Hij mij met 't hemels  
brood  
Als mijn schreden soms gaan  
wank'len en mijn ziel van dorst  
versmacht

geeft Hij mij het levend water  
en vernieuwt mijn levenskracht.  
geeft Hij mij het levend water  
en vernieuwt mijn levenskracht

3. Al de weg leidt mij mijn  
Heiland door al 't aardse  
stormgebruis en volkomen  
vreugde wacht mij in het zalig  
Vaderhuis  
Als 'k mijn kroon, die Hij zal  
geven aan Zijn voeten  
nederleg

zal mijn lied voor eeuwig  
wezen Jezus leidde m' al de  
weg  
zal mijn lied voor eeuwig  
wezen Jezus leidde m' al de  
weg



Zingen: lied 113 JdH 1, 2 en 4

1. Ik weet, dat mijn verlosser leeft  
Dit is het, wat mij troost  
hier geeft. Hij leeft, die voor mij  
stierf.

Hij leeft! Dit maakt mij altijd blij.  
Hij leeft! Mijn Heiland, die voor  
mij een levenskroon verwierf.

REFR

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

2. Hij leeft in majesteit omhoog.  
Hij leeft! Op Hem rust steeds  
mijn oog. Mijn Heiland pleit  
voor mij!

Zijn liefde vult mijn kinderhart.  
Hij leeft! Dit neemt weg al mijn  
smart. Mijn Heiland leeft voor  
mij.

REFR

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

4. Hij leeft! Waar Hij ons plaats  
bereidt. Haast komt Hij weer in  
heerlijkheid. Dit geeft tot  
juichen stof.

Wat vreugd' is die verzeek'ring  
mij, dat mijn Verlosser leeft voor  
mij; Zijn naam zij eeuwig lof.

REFR

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

## Dankgebed en voorbede



## Inzameling van de gaven



Zingen tijdens de collecte

Hand in Hand met Jezus

Hand in hand met Jezus over 't  
ruwe pad,  
Jezus houdt vol liefde trouw  
mijn hand omvat  
Onder blauwe hemel, onder  
stormgebruis,  
Hand in hand met Jezus, kom  
ik veilig thuis.

Hand in hand met Jezus,  
steunend op zijn kracht,  
Zie 'k de sterren fonk'len in de  
zwartste nacht.  
Stormen mogen woeden,  
woest de golven slaan,  
Hand in hand met Jezus kan ik  
veilig gaan.

Hij gaat aan mijn zijde, draagt  
met mij de last.  
Nimmer kan ik wank'len, want  
Jezus houdt mij vast.  
Hand in hand met Jezus, waar  
'k mijn voet ook zet.  
Naar mijn zwakke schreden,  
regelt hij zijn tred.

't Hart vervuld met vreugde  
tors ik stil mijn kruis.  
't Zwaarste eind draagt Jezus,  
op de weg naar huis,  
Daarom juicht mijn ziele, waar  
's een Vriend als Hij?  
Hand in hand met Jezus, tot  
aan d'overzij

Zingen: lied 140 JdH 1, 2, 3, 4

1. Ik zie een poort wijd  
openstaan,  
Waardoor het licht komt  
stromen,  
Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen  
mag gaan,  
Om vrede te bekomen.

Refrein  
Genade Gods, zo rijk en vrij!  
Die poort staat open, ook voor  
mij!  
Voor mij! voor mij! staat open,  
ook voor mij

2. Die open poort laat d'  
ingang vrij,  
Aan wie komt binnenvlieden;  
Aan rijk en arm, aan u en mij  
Komt Jezus vrede bieden.

Refrein  
Genade Gods, zo rijk en vrij!  
Die poort staat open, ook voor  
mij!  
Voor mij! voor mij! staat open,  
ook voor mij

3. Die open poort leidt tot  
Gods troon:  
Gaat door, laat niets u  
hind'ren;  
Neemt op uw kruis, aanvaardt  
de kroon,  
Die God biedt aan Zijn kind'ren.

Refrein  
Genade Gods, zo rijk en vrij!  
Die poort staat open, ook voor  
mij!  
Voor mij! voor mij! staat open,  
ook voor mij

4. In 't hemelrijk, voor Jezus' troon,  
Daar leidt het kruis tot zegen;  
Daar dragen wij voor 't kruis een kroon,  
Door Jezus' bloed verkregen.

Refrein  
Genade Gods, zo rijk en vrij!  
Die poort staat open, ook voor mij!  
Voor mij! voor mij! staat open,  
ook voor mij

Staande zingen: O wat een dag

Binnenkort komt de dag,  
dat ik Hem begroeten mag  
Mijn problemen zijn voorbij,  
Jezus komt en 'k weet dat Hij,  
mij een plaats heeft bereid,  
vrede tot in eeuwigheid.  
Wat een dag, o wat een dag  
zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag  
als ik Hem begroeten mag  
en voorgoed naar Hem zal  
gaan,  
oog in oog met Hem zal staan.  
En Hij leidt mij aan zijn hand  
naar het lang beloofde land.  
Wat een dag, o wat een dag  
zal dat zijn.

Alle zorgen voorbij,  
want ook dat beloofde Hij  
En geen ziekte en geen pijn,  
geen verdeeldheid zal er zijn  
Maar wij juichen voor de troon,  
zijn voor altijd bij Gods Zoon  
Wat een dag, o, wat een dag  
zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag  
als ik Hem begroeten mag  
en voorgoed naar Hem zal  
gaan,  
oog in oog met Hem zal staan.  
En Hij leidt mij aan zijn hand  
naar het lang beloofde land.  
Wat een dag, o wat een dag  
zal dat zijn.

Wat een dag, o wat een dag  
zal dat zijn zal dat zijn

**Zegen**



***Allen wel thuis!***